



Liefste mama en papa,

Volgende week (van 22 tot 26 januari) werken we op onze school rond het thema '**op tijd naar school**'.

De directeur en alle leerkrachten vragen om elke dag **vòòr 8.30 uur** op school te zijn.

Wat gaat er allemaal gebeuren deze week?

- Er staan wandelende klokken op de speelplaats tussen 8.15 en 8.30. Die geven ons een gouden handdruk als we op tijd zijn en belonen ons.
- We gaan elke morgen (van 8.15 tot 8.30) leuke activiteiten doen.



3 redenen om op tijd te zijn:

- Elke ochtend leren we in de kring welke dag het is, welk weer het is vandaag, kan ik iets vertellen,...
- Mijn juf hoeft niet alles opnieuw te starten of uit te leggen voor 1 laatkomer.
- Daarna kies ik samen met mijn vriendjes in welke hoek ik speel en mis ik geen leuke dingen.

**Ook al ben ik nog klein, ik
wil op tijd zijn**

Ik kijk ernaar uit!
Je kleuter